



Pastorale Brief

nummer 22

Hervormde gemeente te Maurik

20 september 2020

Pastoraal

Bij Mevr. L.B. van Andel - van Schenkhof, is een goedaardige tumor uit haar ruggenwervel verwijderd. Lenny is dankbaar dat de operatie goed is verlopen. We hopen met haar en haar gezin op een goed herstel, wat echt wel een poos in beslag zal nemen.

Eén van onze organisten, mevrouw Bep Zwezerijn, heeft een knie-operatie ondergaan. Ze is inmiddels weer thuis, waar ze revalideert.

Gerwin de Haas, heeft donderdag 10 september een val met zijn motor gehad op het racecircuit in Assen. Hij heeft zijn heup aan één kant op 4 plekken gebroken. Verder geen verwondingen. Hij is na een week thuis gekomen uit het ziekenhuis en heeft de komende maanden nodig om te herstellen.

De operatie van mevrouw Jennie van Ledden, blijkt toch niet het gewenste resultaat te hebben gebracht. Verdrietig voor haar. We wensen haar veel moed en kracht toe om hiermee om te gaan.

Mevrouw Mary Tuinier, is eind augustus in het ziekenhuis opgenomen geweest, omdat ze last bleef houden van een val enkele weken eerder. Mary heeft een speciale brace voor haar rug aangemeten gekregen en kan nu weer wat beter uit de voeten zonder pijn. We wensen Mary en Gerrit toe dat het herstel verder goed zal gaan.

Laten we allen biddend om hen, en allen die moeite hebben met het leven, heen blijven staan!

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal naar de heer Rinus van Lunteren en onze organiste mevrouw Bep Zwezerijn.

Jarigen 80+

20-9-1931 Mevr. J.M.M. van Rooijen - van Brenk

22-9-1936 Mevr. J.C. Willemse - de Putter

26-9-1931 Dhr. W. van Hattem

Van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid in uw nieuwe levensjaar toegewenst!

Overlijden

Op 11 september is overleden Mevr. Cornelia Daatje van Os - de Wit. Mevrouw Cor van Os is in haar eigen woning rustig ingeslapen na een kortstondig ziekbed. Corrie de Wit werd geboren op 15 juli 1934 aan Tielsestraat [voorheen de Zandstraat] te Maurik. Ze is opgegroeid in een gezin met 3 zussen. Na de lagere school ging ze werken als hulp in de huishouding.

Ze leerde Dirk van Os kennen bij de jongens- en meisjesvereniging en ze trouwden in 1953. Uit hun huwelijk zijn 3 kinderen geboren, dochter Gerda, zoon Teus en zoon Gert.

Corrie zorgde voor haar gezin én als hobbyboerin melkte ze en voerde ze het vee. Toen haar moeder ziek werd, heeft ze haar moeder in huis genomen om haar tot haar einde te kunnen verzorgen. Ze hield van mensen om zich heen en was actief in het verenigingsleven.

Naar de kerk gaan was er in hun trouwen niet meer bij, maar het geloof bleef haar wel steun en kracht geven. Biddend heeft ze haar leven los kunnen laten. Ze was dankbaar dat haar kinderen tot het einde toe voor haar zijn blijven zorgen.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid en troost toe bij dit verdriet.

Ds. Simon de Kam

Jubileum

Op dinsdag 22 september zijn 55 jaar getrouwd dhr. E.C. Tuinier en mw. G.P. Tuinier-van Toorn.

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Voor de toekomst bidden wij jullie Gods zegen toe.

Dank

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaarten en bloemen die wij ontvingen voor onze 50 jarige huwelijksdag. Het was een zonnige dag met veel verrassingen waar wij blij op terug kijken.

Ad en Hennie van Est.

Van de Diaconie

fstand houden dat is iets waar ik/wij maar niet aan kunnen wennen. Als iemand te dicht bij komt moet je zeggen: 1,5 meter!! Raar is dat en ook niet gewoon. De pastorale brief van de afgelopen tijd was een mogelijkheid om die afstand weer wat te verkorten. Als diaconie zijn wij dankbaar dat wij op deze manier wekelijks met elkaar in contact konden blijven. We gaan, in oktober, weer over naar het Contactblad waar wij maandelijks onze collectiedoelen en bijzonderheden in zullen publiceren.

We zijn God dankbaar dat Hij ons tot hier heeft gebracht en vragen Zijn hulp bij de ondersteuning van ons mooie werk.

De internetcollecte heeft afgelopen week € 65,- opgebracht en de kerkcollecte € 52,90.

De collecte van zondag 20 september 2020 is bestemd voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk.

De diaconie in onze gemeente helpt of ondersteunt mensen, die door allerlei omstandigheden in de problemen zijn, met noodhulp. De eerste levensbehoefte zoals boodschappen komen hiervoor in aanmerking. Ook wordt er gekeken of er een manier gevonden kan worden om de mensen te kunnen helpen om er weer wat bovenop te komen door gesprekken. Een bloemetje of een kaartje sturen naar een zieke of eenzame oudere valt hier ook onder. Uw gift is daarom van harte welkom.

Uw bijdrage is welkom via de kerkcollecte of door overmaking op bankrekening van de diaconie : NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser, wensen u veel sterkte toe.

Albert Visser mail: diaconie@hervormdmaurik.nl, telefoon/app 0612325321.

Stichting Restauratie Sint Maartenskerk

In de Pastorale Brief van 27 juni j.l. stond ons bericht over het niet doorgaan van de jaarlijkse Zomermarkt.

In de maanden daarna is een mooi bedrag van € 750,00 op onze bankrekening bijgeschreven.

Alle gevers hartelijk dank!

Helaas heeft het bestuur deze week het besluit moeten nemen om ook de Kerstverloting niet door te laten gaan.

Daarom nogmaals een oproep om ons te steunen nu er zoveel inkomsten wegvallen. Bent u gewend lootjes te kopen, maak dan nu iets over. Elke euro is welkom.

Namens het bestuur,

Gerda Gotink (secr.)

Bankrekening SRSM: NL61 RBRB 0678 5678 67

Start winterwerk 2020-2021

Over een paar weken “vieren” wij de start van het winterwerk voor het seizoen 2020-2021. Een bijzondere start, want wat kunnen we organiseren dit seizoen. Wat gaan de coronamaatregelen betekenen voor de activiteiten die we “normaal gesproken” organiseren met elkaar. We hebben het afgelopen half jaar gezien dat verschillende activiteiten niet door konden gaan. Geen gemeenteavond, geen afsluitingen voor de tienerkerk en de kinderkerk en het ergste van alles: geen “normale” erediensten in onze Sint Maartenskerk.

Gelukkig kunnen we elkaar wel weer ontmoeten op zondagmorgen, al zullen er nog mensen onder u zijn die het veiliger vinden vanuit huis de diensten mee te beleven. Maar wat gaan de beperkingen nog betekenen voor het nieuwe seizoen? We weten het nog niet...

Op maandag 21 september aanstaande zal de kerkenraad zich over deze vraag gaan buigen. Wat is verantwoord om te doen en wat niet? Welke keuzes moeten we maken in ons programma. Wat zult u daar als gemeente van vinden. Ik kan u nu al vertellen dat ik het persoonlijk erg lastig vind...

Evengoed zullen we op deze manier weer het winterwerk gaan starten. De eerste kerkenraadsvergadering staat dus voor de deur. Ook het pastoraat, de diaconie en de kerkrentmeesters hebben elkaar alweer gesproken. Alles komt weer op gang na de zomerstop. Mocht u iets in willen brengen in de kerkenraad, dan kan dat natuurlijk! Graag zelfs. Een reactie op hoe de dingen gegaan zijn de laatste maanden, of een vraag over de komende periode. U kunt deze aan de kerkenraad voorleggen! Wanneer u zorgt dat deze vraag bij

mij of een ander KR-lid terecht komt (via een briefje of een mailtje), dan kunnen wij het meenemen naar ons overleg aanstaande maandag.

Ik wil u vragen om het werk van onze kerkenraad in uw gebeden mee te nemen. Gods zegen te vragen over de lastige vraagstukken en besluiten waar we voor staan, en zo het werk binnen uw gemeente te dragen.

Hartelijk dank!

Namens de kerkenraad,
Bert Blaauwendraad, voorzitter

Laatste Pastorale Brief

We halen nét niet het jubileumgetal 25, want wat begon op 20 maart eindigt volgende week 27 september: de 23^e Pastorale Brief. In het volgende nummer zullen we er natuurlijk bij stilstaan.

Waar het nu om gaat is het volgende: de **kopij** voor de laatste Pastorale Brief dient al op **dinsdag 22 september** binnen te zijn, zodat we op woensdag de brief kunnen samenstellen, printen en bij de verspreidpunten brengen. Dit, omdat we op donderdag ons huis moeten poetsen, Johan ophalen op zijn woongroep op Bartiméus in Doorn en op vrijdag de trouwlocatie in orde moeten gaan maken, want:

Op zaterdag 26 september gaat onze pleegdochter Jessica (tweelingzus van Johan) trouwen met Mathijs! Zoals de traditie wil, wordt de bruid bij haar ouderlijk huis opgehaald, dus om 9.30 uur zal bruidegom Mathijs hier arriveren. De huwelijksplechtigheid, zowel burgerlijk als kerkelijk, zal 's middags plaatsvinden in De Vloedschuur in Heteren, het kerkgebouw van de eerste gemeente van Simon.

Als BABS (bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand-voor één dag) mag Wya hun huwelijk sluiten en daarna hen ook de zegen van onze God meegeven. (Dit is een enorm voorrecht en nu even belangrijker dan een burn-out...)

En Johan voelt zich zeer vereerd dat hij een mooie bordeaux-rode smoking aan mag, de verantwoordelijkheid heeft over de ringen en ze ook aan het bruidspaar mag aanreiken.

De plechtigheid zal natuurlijk in klein familieverband (moeten) plaatsvinden, maar dat zijn nog steeds 40 mensen.

We zijn erg dankbaar dat Jessica en Mathijs elkaar gevonden hebben en we zien uit naar deze dag!
ds. Simon en Wya de Kam

In het kort:

21-09 20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de Kerk
23-09 09.30-11.30 uur Welkom in de Kerk (met ds. Simon de Kam)
27-09 19.00 uur Oecumenische Vesper in de RK Kerk, aanmelden via 0344 - 689082

bankrek. Diaconie NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik
bankrek. CvK NL73RABO0341102636 tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken:

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam

dominee@hervormdmaurik.nl
ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl

06-400 98 501
0344-750838

