



Pastorale Brief

nummer 21

Hervormde gemeente te Maurik

13 september 2020

Pastoraal

Bij mevrouw C.D. van Os - de Wit, zijn nieuwe complicaties opgetreden, waardoor ze zo moe is dat ze niet meer uit bed kan. We bidden haar en allen die haar lief en dierbaar zijn, Gods kracht en nabijheid toe tijdens dit laatste stukje van haar levensreis.

De heer M.R. van Lunteren, heeft na een spannende tijd van behandeling, herstel en afwachten, goed nieuws ontvangen. Alle waarden zijn weer normaal. Rinus en Janny zijn daar enorm dankbaar voor en wij met hen.

We zijn dankbaar met anderen die ook hun zegeningen mogen tellen. We bidden voor hen, die grote zorgen hebben vanwege hun eigen gezondheid of de gezondheid van iemand die hen lief en dierbaar is. We leven mee met hen die chronisch ziek zijn en allen die verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis. We bidden allen de nabijheid van onze God toe.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal naar mevrouw Maaïke Quint - Bassa in De Valentijn.

Oppasdienst

Nu we weer met de kerkdiensten zijn begonnen gaat ook de oppasdienst weer draaien.

Helaas zijn er niet zoveel kinderen die op zondagmorgen naar de oppas komen.

Ook het aantal oppassers is helaas erg klein geworden.

Daarom willen we u vragen, als u van de oppasdienst gebruik wilt maken, om vooraf even een appje te sturen of te bellen.

Graag vóór zaterdagavond 19.00 uur.

Dan zorg ik ervoor dat er iemand aanwezig is om op de allerkleinsten te passen.

Zo hoeft er niemand tevergeefs te gaan zitten wachten.

Alvast bedankt,

Thea Smits. **06 57412820**

Kinderkerk

Wat fijn dat we afgelopen zondag weer samen konden komen. In de kinderkerk zijn we gestart met 4 kinderen. We zijn begonnen met gezellig bijkletsen met elkaar. Daarna is er gesproken over ambtsdragers. Wie zijn het en wat doen ze nu eigenlijk in de kerk. Ook hebben we iets gemaakt voor André en Jeroen. André en Jeroen, via deze weg nogmaals heel veel succes gewenst met jullie werk voor de kerk, namens leiding en kinderen van de kinderkerk.

Ook hebben we afscheid genomen van Fleur. Zij gaat voortaan samen met haar vader naar de kerk in Ommeren. We wensen Fleur daar heel veel plezier toe.

Maandagavond hebben we als leiding bij elkaar gezeten voor een vergadering, samen met Bert namens de kerkenraad. We hebben in goed overleg besloten om tot advent niet meer elke week kinderkerk te houden, maar tijdelijk om de twee weken, net als de tienerkerk. We hebben contact gehad met alle betrokken ouders en de reacties waren positief. We willen wel benadrukken dat het echt een tijdelijke maatregel is, mede als gevolg van de coronamaatregelen. Vanaf advent hopen we weer iedere week kinderkerk te kunnen draaien. Concreet houdt dit in dat we vanaf aanstaande zondag starten, en vanaf dan elke twee weken kinderkerk hebben. We starten om 10 uur meteen in onze eigen ruimte en zorgen dat er vanaf 9.45 uur iemand van de leiding aanwezig is.

Hartelijke groet, Leiding kinderkerk.

Diaconie

Psalm 106: *1 Halleluja! Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. 2 Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de HEER laten klinken? 3 Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer.*

God is goed. Hij beschermt ons en blijft bij ons. Wat er ook gebeurt. De diaconie is dankbaar voor de hulp die zij, dankzij uw gaven, afgelopen Coronatijd, heeft kunnen geven aan mensen die dat nodig hadden. Of dat nu aan de kerken in Beiroet (de actie is nog niet voorbij maar we hebben ongeveer € 500,- kunnen schenken) of mensen in Maurik die noodhulp behoeven. Nu de “gewone” kerkcollectes weer kunnen, willen we vooral aangeven, dat u dit ook via een bankoverschrijving kan doen op bankrekening van de diaconie : NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is. Elke week hebben we een vast doel. U kunt ook aangeven dat het geld bestemd is voor een andere datum, voor ons noodfonds of voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk PDW.

Gebed: Heer, dank U voor het onbeschrijflijk geschenk van uw Zoon, Jezus Christus. Help ons om uw onvoorstelbare genade te beantwoorden met ruimhartigheid en barmhartigheid.

Wij, als diaconie, hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De collecte van zondag 13 september 2020 is bestemd voor Kerk in Actie tbv Werelddiaconaat in Ghana.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Deze collecte is daarom bestemd voor de kerk in Ghana. Van harte aanbevolen.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser , wensen u veel sterkte toe.

Albert Visser mail: diaconie@hervormdmaurik.nl , telefoon/app 0612325321.

Kerkenraad

Terugblik 6 september 2020

Afgelopen zondag was het eindelijk zover. We konden weer samenkomen in onze mooie Sint Maartenskerk. Het was wel even wennen en een enkeling heeft de nacht daarvoor minder goed geslapen dan normaal... Zou het allemaal goed gaan? Hoe zou het ervaren gaan worden? Komen er niet te veel mensen, of blijft juist iedereen nog thuis?

Uiteindelijk waren we met ruim 60 personen in de kerk. Vanuit huis is de dienst ook nog ca. 45 keer meebeleefd. Vanuit de kerkenraad hadden we het idee dat het goed gegaan is. Iedereen probeerde goed om de maatregelen te treffen: handen desinfecteren bij binnenkomst, registreren, looproutes volgen, op afstand blijven, et cetera. Bedankt daarvoor! Het meest onwennig was voor veel mensen het niet kunnen/mogen meezingen in de dienst. Maar over het algemeen was iedereen blij weer bij elkaar te kunnen zijn.

In de kerkenraad zullen wij ons binnenkort beramen op het “programma” voor de rest van dit jaar. Wat voor activiteiten kunnen we wel of niet door laten gaan, rekening houdend met de noodzakelijke maatregelen. We komen daar eind september op terug in de laatste Pastorale Brief.

Contactblad

Vanaf eind september stappen we ook weer over op ons "normale" Contactblad. Deze zal naar verwachting uitkomen op zondag 27 september aanstaande. Dat betekent dat u rond 25 september de laatste Pastorale Brief ontvangt.

Sommigen van u hebben de laatste maanden wel de Pastorale brief ontvangen, maar hebben nog geen abonnement op het Contactblad van onze gemeente. Voor een bijdrage van (ten minste) € 7,- per jaar kunt u ons Contactblad ook ontvangen. Indien gewenst ook digitaal, zoals u de Pastorale Brief ontvangt. Mocht u dat willen, dan kunt u zich aanmelden voor het Contactblad via cvk@hervormdmaurik.nl. Geef dan even aan of u de papieren versie wilt ontvangen of een digitale versie. Ter "kennismaking" zullen wij eind september het Contactblad van oktober éénmalig per mail aan alle ontvangers van de digitale Pastorale brief toezenden.

Kopij voor de oktober editie vóór vrijdag 18 september 2020 mailen naar contactblad4021@gmail.com, later aangeleverde kopij kan helaas niet worden meegenomen, tenzij dit vooraf is afgestemd.

Liturgie erediensten voor www.kerkdienstgemist.nl

Met de Pastorale Brief, hebt u sinds maart ook elke week de liturgie ontvangen van onze erediensten. Met het terugkeren van het Contactblad, komt dit echter te vervallen. Wel zullen wij proberen wekelijks de liturgie op onze website te blijven plaatsen, bij het rooster van onze vieringen. Verder is het streven om tijdens de diensten de liederen te projecteren op het scherm en daarmee ook thuis zichtbaar te maken. Hiermee zijn wij vanzelfsprekend ook afhankelijk van onze gastpredikanten.

Camerabeelden www.kerkdienstgemist.nl

Zoals u allen weet, zijn onze erediensten sinds juli ook te volgen met beeld. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. Het bedienen van de camera wordt op dit moment verzorgd door enkele ouderlingen en kerkrentmeesters. We zouden het echter bijzonder op prijs stellen wanneer er een groepje mensen gevormd kan worden die om beurten het bedienen van de camera voor zijn rekening neemt. Het is bijzonder eenvoudig te bedienen. Technische kennis is nauwelijks nodig, maar het vraagt vooral oplettendheid en een beetje gevoel voor timing. Mocht u hiertoe bereid zijn en/of het leuk vinden, laat het dan even weten via cvk@hervormdmaurik.nl.

Oecumenische Vredesvesper op 27 september om 19.00 uur

De gezamenlijke kerken van Rijswijk-Ravenswaaij, Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren en RK geloofsgemeenschap Maurik e.o. vieren op zondagavond 27 september een oecumenische vredesvesper in de RK kerk Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming in Maurik. Deze viering is "coronaproof". Het thema voor deze dienst is: "Vrede verbindt verschil." De voorganger is ds. Trijnie Nielen-Rosier uit Eck en Wiel. De muziek zal verzorgd worden door Antine Drost, Jolanda van de Vathorst en Ton Sauer. Er is geen samenzang. De vesper begint om 19 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk: secretariaat.maurik@suitbertusparochie.nl, of telefonisch 0344 689082.

In het kort:

09-09 09.30-11.30 uur	Welkom in de kerk (met ds. Simon de Kam)
14-09 19.45 uur	Leerhuis Bijbelkring in de Kerk
21-09 20.00 uur	Kerkenraadsvergadering in de Kerk
bankrek. Diaconie	NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik
bankrek. CvK	NL73RABO0341102636 tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken :

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam

dominee@hervormdmaurik.nl
ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl

06-400 98 501
0344-750838

*Juist ook in deze coronatijd van belang,
waarin we zo veel digitaal werken:*

