



Pastorale Brief

nummer 20

Hervormde gemeente te Maurik

6 september 2020

Pastoraal

Mevr. M. Quint - Bassa, heeft na haar herseninfarct hard gewerkt aan haar revalidatie in huize Beatrix in Culemborg. Maaik is helaas niet zodanig vooruit gegaan dat ze weer terug kan naar haar woning. Ze is gelukkig wel weer terug in Maurik. In zorgcentrum De Valentijn heeft ze kamer 213 gekregen. Zo kan haar zoon Bert haar weer in Maurik bezoeken. We wensen haar én haar familie moed van onze God toe. We hopen dat ze ondanks deze tegenslag toch een goede tijd zal hebben in ons midden.

We leven mee met Mw. S. Folmer - van Valkenburg. Enkele weken geleden onderging Stijntje een heupoperatie en inmiddels kan ze weer een eindje met krukken lopen. We hopen en bidden voor een goed verder herstel.

We leven mee met de fruitboeren die hagelschade hebben opgelopen door de storm van enkele weken geleden. Het is treurig om te zien hoe door één bui de prachtige peren en appels gereed om te oogsten, beschadigd zijn geraakt.

We denken ook aan die gezinnen, waar grote zorgen zijn rondom de gezondheid van een kind of ouder. Anderen worstelen op andere manieren met gezondheid. We leven mee met hen die chronisch ziek zijn en allen die verblijven in een verzorgingshuis of verpleeghuis. We bidden allen de nabijheid van onze God toe.

Overleden

Op 31 augustus is overleden in de leeftijd van 76 jaar mevr. Marringje Aarts-de Fluiter. Marga Aarts is geboren op 20 september 1943 en getrouwd met Johannes Franciscus Aarts (Hans). De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats. We wensen Hans, de kinderen en kleinkinderen Gods troost en kracht toe.

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal naar mevrouw S. Folmer-van Valkenburg.

Jubileum

Op vrijdag 11 september zijn 50 jaar getrouwd dhr. A.C. van Est en mw. H.W. van Est-van Drumpt. Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Voor de toekomst bidden wij jullie Gods zegen toe.

De Diaconie-collecte voor het Hervormd Jeugdwerk Maurik.

Onze gemeente wil kinderen, jongeren en tieners in haar gemeente inspireren om een bijdrage te leveren aan een betere wereld, waarbij de Bijbel centraal staat. Kinderen, jongeren en tieners zijn de levensader voor onze kerkelijke gemeente. De collecte is bestemd voor ondersteuning van het jeugdwerk. De jeugdouderling en jeugddiaken coördineren dit jeugdwerk.

We gaan weer beginnen...

Aanstaande zondag is het zover. Dan kunnen we weer "gewoon" onze erediensten meebeleven in de kerk! Spannend, want het zal met afspraken en maatregelen gepaard gaan, maar fijn dat we weer bij elkaar kunnen komen.

In de kerk zult u verschillende posters en pijlen zien om u wegwijs te maken in de maatregelen. In de vorige brief hebben we ze ook samengevat. Voor de volledigheid doen we dat nog even:

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
- Tussen zitplaatsen dienen ten minste 2 stoelen vrijgehouden te worden.
- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
- Volg de aangewezen looproutes.
- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
- Er zijn geen liedboeken meer aanwezig om te gebruiken
- Volg de aanwijzingen op van koster en ambtsdragers.
- Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
- Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Bij binnenkomst wordt u verzocht uw naam en telefoonnummer te noteren. Dat mag per huishouden of groep. Geef aan met hoeveel personen u bent en noteer de gegevens van de contactpersoon. Dit alles is nodig om bij een eventuele coronabesmetting achteraf te kunnen vaststellen wie met wie contact heeft gehad.

U wordt verzocht alleen op de losse stoelen te gaan zitten en deze ook niet te verplaatsen. Ga in een rij zo veel mogelijk achteraan zitten, zodat anderen nog bij u in de rij kunnen zitten, maar dan wel met 2 lege stoelen tussen u in. Dat geldt natuurlijk niet voor huishoudens, die mogen naast elkaar zitten.

Wanneer u deze aanwijzingen volgt, dan hopen we zo een goede dienst met elkaar te hebben. Na afloop kunt u via het koor (de kleine deur) naar buiten. Probeer ook buiten niet in groepen samen te staan of te dicht bij elkaar te komen. Afstand houden is nog steeds de beste remedie!

U bent van harte uitgenodigd op 6 september én de daarop volgende zondagen. Uiteraard blijven de erediensten ook mee te beleven via Kerkdienst Gemist. Ook achteraf is deze dienst nog terug te zien en/of te luisteren.

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad,
Bert Blaauwendraad

En ook de kerkklok...

Afgelopen maandag hebben de omwonenden van de kerk onderstaand briefje in de bus gekregen, maar het zal u wellicht ook opvallen:

Sinds afgelopen maart heeft de klok van onze kerk op zondagochtend niet geluid, omdat vanwege de corona-beperkingen de kerkdiensten die zijn gehouden alleen via internet te volgen waren op www.kerkdienstgemist.nl.

Vanaf aanstaande zondag 6 september zijn de kerkdiensten, met inachtneming van de RIVM-regels, weer toegankelijk voor kerkgangers.

Daarom zal ook de kerkklok op zondagochtend weer luiden

- van 09:00 - 09:15 uur en van 09:45 - 09:55 uur.

Ook zal regelmatig de kerkklok van onze katholieke broeders en zusters van de kerk aan de Buitenweg weer luiden.

Het zal voor ons allemaal weer even wennen zijn, vandaar dat we u even vooraf via dit briefje op de hoogte brengen.

Hartelijke groet, mede namens de kerkenraad, ds. Simon de Kam

Leerhuis / Bijbelkring 14 september om 20:00 uur

We willen met het kringwerk weer een start maken. Uiteraard zal dit coronaproof gehouden worden. We komen bij elkaar in de Kerk, zodat we de anderhalve meter beter kunnen handhaven dan in het Verenigingsgebouw, wanneer we met meer dan 10 personen zijn. Bovendien staat er in de Kerk nu een keukenblok waar koffie en thee gezet kan worden. Ieder kan dat dan zelf meenemen wanneer we op anderhalve meter van elkaar gaan zitten.

We doen Bijbelstudie over Psalm 34. Deze Psalm is één van de Bijbelgedeeltes die gekozen kan worden bij het thema van de Startzondag, die we willen houden op 4 oktober. Het thema is: Het goede leven: 'Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven.' Als uitgangspunt is daarbij gekozen voor Psalm 34:9 - "Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt." David bezingt in deze Psalm de goedheid van God. Maar wat betekent het als hij schrijft dat we van Gods goedheid mogen proeven en genieten? Dat ontdekken we in het kader van de hele Psalm.

Graag tot 14 september. Vanaf 19.45 uur staat de koffie en thee klaar in de Sint Maartenskerk. We beginnen om 20.00 uur!

Met hartelijke groet, Divina Wiegiers en ds. Simon de Kam
Tel: 06-400 98 501 Email: dominee@hervormdmaurik.nl

In het kort:

08-09 20.00 uur Vergadering Moderamen in het Verenigingsgebouw
09-09 09.30-11.30 uur Welkom in de kerk (met ds. Simon de Kam)
10-09 20.00 uur Ouderlingenberaad in het Verenigingsgebouw
14-09 19.45 uur Leerhuis Bijbelkring in de Sint Maartenskerk
bankrek. Diaconie NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik
bankrek. CvK NL73RABO0341102636 tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam

dominee@hervormdmaurik.nl
ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl

06-400 98 501
0344-750838

**GOD HEEFT
VANDAAG MEER
DAN 42.300
SECONDEN
GEGEVEN, GEBRUIK
ER IN IEDER GEVAL
1 OM DANK U WEL
TE ZEGGEN**

