



Pastorale Brief

nummer 14

Hervormde gemeente te Maurik

21 juni 2020

Pastoraal

Onze gebeden en gedachten gaan uit naar diegenen uit ons midden die wachten op een behandeling, kuur, operatie of uitslag. Wachten is altijd heel moeilijk, zeker in deze periode, waarin we minder erop uit kunnen gaan om onze gedachten te verzetten.

Laten we ook als gemeente biddend om hen en allen die moeite hebben met het leven heen blijven staan!

Kaarten

Vanuit onze gemeente sturen we een kaart met onze hartelijke groet naar mevrouw van Doornspeek-van Rijswijk en de heer en mevrouw Boelhouwer-van Ewijk.

Overlijden

Op zaterdag 13 juni is na een ziekbed overleden de heer Cornelis Hendrikus van Brenk, op de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart heeft in stilte plaatsgevonden.

Jarigen 80+

22-6-1935 Dhr. W.J. Lammens

27-6-1936 Dhr. R.C. de Keijzer

Van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid in uw nieuwe levensjaar toegewenst!

Van de Diaconie

Diaconaal gebed: *Goede God, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen, om elkaar te troosten en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijd niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen. Tegelijkertijd bidden wij: help ons om elkaar vast te houden, om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar. Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dat niet ons eigenbelang de boventoon gaat voeren. Dat wij niet vergeten dat we alleen met elkaar deze wereldwijde crisis aan kunnen. Dat wij weten dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegenspoed. Amen.*

Wij, als diaconie, hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De internet-collecte voor de diaconie heeft afgelopen week € 57,- opgeleverd. Hartelijk dank.

De collecte voor zondag 21 juni 2020: Plaatselijk Diaconaal Werk.

Het PDW geeft mensen ondersteuning daar waar het nodig is. Denk aan de dagelijkse behoeften zoals boodschappen voor mensen die echt dingen nodig hebben en die niet kunnen betalen. Er wordt dan samen met de diaconie naar een oplossing gezocht. Maar ook een bloemetje [niet in de coronatijd] of een kaart [in de coronatijd] om mensen die ziek of eenzaam zijn een hart onder de riem te steken.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser, wensen u veel sterkte toe. Albert Visser mail: diaconie@hervormdmaurik.nl, telefoon/app 0612325321.

Van de Kerkrentmeesters

Inmiddels hebben we het niet meer over weken, maar over maanden dat we elkaar niet op de gebruikelijke manier kunnen ontmoeten. Het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona immers heel anders vormgegeven worden dan voorheen. Vergaderingen en kerkdiensten online, weinig tot geen bezoek We beginnen er zelfs al een beetje aan te wennen.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we tot 1 september online kerkdiensten houden. Tijdens de eredienst wordt er normaal gecollecteerd voor het Pastoraat en voor de exploitatie van het kerkgebouw. Anders dan bij de diaconie hebben wij geen wisselende bestemming voor het collectegeld. Vandaar dat wij hier niet iedere week aandacht voor vragen. Voor beide bestemmingen blijft het geld echter hard nodig om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

We zijn dan ook heel dankbaar met het collectegeld dat we de afgelopen maanden op onze bankrekening ontvangen hebben: Maart € 152,50 / April € 756,00 / Mei € 428,50.

Mocht u ook overwegen geld over te maken voor pastoraat en/of exploitatie van het kerkgebouw? Dit kan naar bankrekeningnummer is NL73 RABO 0341 1026 36 t.n.v. Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik.

Beeld bij kerkdienstgemist.nl

De laatste maanden hebben wij, mede vanwege de coronamaatregelen, volop gebruik gemaakt van de online kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. Voorlopig blijft dat ook zo tot 1 september aanstaande. Maar ook daarna zal naar verwachting nog niet iedereen “gewoon” naar de kerk kunnen. Landelijk is de verwachting helaas, dat er nog lange tijd voorzichtigheid en afstand tot elkaar nodig blijft, waarbij de PKN verwacht dat het op zijn minst tot Kerst zal duren, voordat er verdere versoepelingen zullen komen die “normale” kerkdiensten weer mogelijk maken.

Via kerkdienstgemist.nl kan er geluisterd worden naar de kerkdiensten en dat wordt gelukkig volop gedaan. We zijn dankbaar dat we op die manier de betrokkenheid groot kunnen houden en het Woord van onze Heer bij de mensen thuis kunnen brengen. Maar geregeld horen wij ook de vraag of er ook beeld bij kan, want dan is er ook wat te zien en dat zou de betrokkenheid verder kunnen vergroten.

Wanneer we ook beeld-uitzending van de kerkdienst gaan organiseren, dan zou het verstandig zijn om dit niet alleen tijdelijk voor “de coronatijd” te doen, maar ook voor daarna. Onze voorkeur heeft het om deze beeld-uitzendingen ook via kerkdienstgemist.nl uit te zenden. Op dit moment zien wij ook gemeenten die tijdelijk diensten uitzenden via digitale kanalen zoals YouTube en dergelijke, maar daar zijn, naar wij menen, veel van onze gemeenteleden niet mee bekend.

Het creëren van de mogelijkheid om onze kerkdiensten met beeld en geluid uit te zenden, vraagt een flinke investering. U moet hierbij denken aan een bedrag van ca. € 3.500,- voor de apparatuur, en daarbij een verhoging van de abonnementskosten bij kerkdienstgemist.nl van ca. € 30,- per maand.

Om die reden vinden wij het belangrijk om bij u als gemeente te peilen of u van mening bent dat beeld een toegevoegde waarde geeft. Zelf hebben wij hier de volgende overwegingen bij:

1. Over het algemeen is de aandacht van de luisteraar/kijker beter vast te houden, wanneer er ook beeld te zien is. Dit moet dan bij voorkeur geen stilstaand beeld zijn, maar met enige afwisseling. Dit is voor ons dan ook een voorwaarde bij de keuze;
2. Er zijn ook mensen voor wie beeld te veel afleidt. Voor hen blijft de mogelijkheid bestaan om alleen te luisteren. Via kerkdienstgemist.nl is vooraf een keuze mogelijk;
3. Mensen die niet aanwezig mogen of kunnen zijn, zowel tijdens als na de coronatijd, kunnen met beeld-diensten veel (meer) van de kerkdienst meemaken. Dit vergroot de verbondenheid, het gevoel en de beleving bij een kerkdienst;
4. Bij verschillende gemeenten is/was de angst dat gemeenteleden niet meer naar de kerk zouden komen. Uit ervaringen blijkt dat dit onterecht was. Het blijkt, net als in de tijd dat kerkteléfono werd ingevoerd, een laagdrempelige manier om meer mensen betrokken te maken bij onze kerkdiensten;
5. De diensten kunnen door eigen gemeenteleden bekeken worden, maar ook door anderen van buitenaf. Een jonger gemeentelid zit bijvoorbeeld voor zijn werk enkele weken in het buitenland. Of een ouder echtpaar overwintert in Spanje en blijft op deze manier betrokken;
6. Kennismaken met een kerkdienst door bijvoorbeeld nieuwe inwoners van Maurik wordt via beeld-uitzending vergemakkelijkt en laagdrempelig;
7. In principe kunnen beelden zo ingesteld worden dat gemeenteleden buiten beeld blijven. Hier hoeven mensen dus niet voor thuis te blijven;
8. Mocht het gewenst zijn, dan kan het bekijken van de diensten ook ‘afgeschermd’ worden door eerst een toegangscode te gebruiken. Dit kunnen we, in het licht van de gewenste privacy, met elkaar bespreken. Met duidelijke communicatie in de kerk dat de diensten uitgezonden worden, is dit ook zogenaamd “AVG-proof” te maken;
9. Is op de langere termijn, dit plan een investering van ± € 3.500,- waard?

Graag willen wij u vragen om aan te geven hoe u denkt over beeld bij onze online kerkdiensten. Zowel nu tijdens de corona-periode, als ook na die tijd. Op basis daarvan willen wij op 29 juni aanstaande de kerkenraad een advies voorleggen voor de investering.

Wij vragen u dan ook, per mail, vóór vrijdag 26 juni 2020, uw reactie kenbaar te maken. Reacties bij voorkeur via cvk@hervormdmaurik.nl, of op het telefoonnummer van de dominee: 0344-750838 (eventueel inspreken op het antwoordapparaat).

Namens het College van kerkrentmeesters en het Moderamen,
Bert Blaauwendraad

In het kort:

woensdagochtend
bankrek. Diaconie
bankrek. CvK

09:30-11:30 uur

Welkom in de kerk (met ds. Simon de Kam)

NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik

NL73RABO0341102636 tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken

Terug geworpen naar het echte Leven.
Waar is het uiterlijke vertoon gebleven?
Alles draaide in de wereld om macht en geld,
Dit spat nu uiteen met grof geweld.

Niets is zeker in deze tijd de mensen zijn hun houvast kwijt.
Een baan, een auto en vertrouwen, is toch niet iets waar je blind op kunt bouwen.

Alles wat zo zeker leek maar later toch onzeker bleek,
Arm of rijk het maakt geen verschil.
Iedereen is bang en stil.

Hopen, bidden en accepteren, zullen we van deze crisis ook wat leren?
Het virus gaat ons allemaal raken,
qua werk, gezin of andere zaken.
Dieper in ons hart dan we durven te geloven.
Komen we deze klap ooit te boven?

Eén Naam is onze hoop... !!

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl

www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam, dominee@hervormdmaurik.nl, 06-21565051

ds. Wya de Kam-Diepeveen, ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl,
0344-750838