



Pastorale Brief

nummer 11

Hervormde gemeente te Maurik

31 mei 2020

Pastoraal

De operatie van mevrouw Jennie van Ledden-Bor, lijkt een voorzichtig positief resultaat te hebben, waar we dankbaar voor zijn. Maar er zijn wel weer andere complicaties bij gekomen waar ze veel last van heeft. We wensen haar juist ook in deze periode de nabijheid van God toe.

De heer Rinus van Lunteren, moet een operatie aan zijn prostaat ondergaan, maar hij moet nog wel tot half juni wachten. We wensen hem en Janny geduld en vertrouwen toe.

Mevrouw Janine Opic-Herngreen, heeft een operatie aan haar hartklep ondergaan die succesvol is hersteld. Dit was erg spannend voor haar. Vanuit onze gemeente heeft ze vorige week een kaart gekregen en daar was ze erg blij mee. Hopelijk herstelt ze vlot van deze ingreep.

Laten we ook als gemeente biddend om hen en allen die moeite hebben met het leven heen blijven staan!

Kaarten

Deze zondag gaat namens ons allen een kaart naar mevrouw C. Wtenweerde-de Keijzer. We zijn met haar dankbaar dat ze goed herstelt na een nare val.

En we sturen een kaart ter bemoediging naar de heer A. Verkuil, die verblijft in Zorgcentrum Ravenstein in Geldermalsen. En ook naar zijn vrouw, mevrouw J.F. Verkuil-van Veenendaal, voor wie deze situatie ook heel moeilijk is.

Jarigen 80+

1-6-1936 Dhr. E.C. Tuinier

1-6-1932 Mevr. C.G. van Hensbergen - Huigen

3-6-1937 Dhr. C.A.J. Hugenholtz

Van harte gefeliciteerd en Gods nabijheid in uw nieuwe levensjaar toegewenst!

Huwelijksjubilea

Volgende week vrijdag 5 juni zijn 50 jaar getrouwd dhr. A. Prins en mw. C. Prins-van Neerbos. Eveneens op vrijdag 5 juni zijn 45 jaar getrouwd dhr. D.J. de Keijzer en mw. D. de Keijzer-Gaasbeek. Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Voor de toekomst bidden wij jullie Gods zegen toe.

Dank

Wij willen graag iedereen bedanken voor de bloemen en kaarten die wij ter gelegenheid van ons 45 jarig huwelijk mochten ontvangen. Terwijl ik dit berichtje verstuur zit ik tussen de prachtige bloemen, ook de kaarten die we kregen waren heel bijzonder met mooie woorden die ons soms erg ontroerden. Dit heeft het voor ons een hele mooie dag gemaakt ondanks de coronacrisis. Nogmaals heel hartelijk BEDANKT.

Met een vriendelijke groet van Wim en Francien Honders.

Van de Jongere Tienerkerk

" Elke zondag is er online tienerkerk. Dat doen we gewoon thuis via Skype. Eerst vertellen we wat we die week hebben gedaan. Daarna gaan we in discussie over het verhaal van de dominee. Daarna spelen we een spel. Ook weer over dat verhaal. De laatste keer was dat skribbl.io (een spel waar iemand moet tekenen en de anderen moeten raden wat er getekend is). Het is heel leuk om te winnen want dan komt Wil met haar hondjes een prijs brengen. Ook kunnen we in de chat zetten waar we voor willen bidden. Wij vragen dan bijvoorbeeld te bidden voor de opa's en oma's. Ik vind het heel leuk om elkaar op deze manier toch te kunnen zien en een spel te spelen. *Groeten van Thirza van Doorn.* "

Van de Oudere Tienerkerk

Op 24 mei hebben we weer een online tienerkerk bijeenkomst gehouden. Als oudere tienerkerk doen we dit iedere twee weken nadat de online kerkdienst plaatsgevonden heeft. We vragen iedere keer welk thema de tieners behandeld willen hebben, dit keer werd er gekozen voor Hemelvaart. We behandelden o.a. de tekst van Johannes 14 vers 18 en 19: "Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven".

De Here Jezus is met de Hemelvaart naar de Here God gegaan, maar heeft ons de Heilige Geest gegeven die in ons allen leeft. Eigenlijk is Jezus dus naar de hemel en gaf hij daar ons een stukje hemel op aarde voor terug. We hebben besproken hoe wij een stukje hemel op aarde kunnen laten zien. Dit kan door iets goeds voor een ander te doen, iemand te groeten of een glimlach te schenken, je afval te scheiden of ook erg belangrijk: het Evangelie te verspreiden! De komende twee weken zullen de tieners per whatsapp foto's en video's sturen in onze groepsapp waarin zij laten zien hoe zij de hemel op aarde kunnen brengen. Ook de leiding doet hier natuurlijk aan mee. Zo gaan er een aantal de afwas doen, vaatwasmachine inruimen, kaartjes versturen en een kop thee voor de ouders zetten. We zijn erg benieuwd naar de resultaten en vragen ook aan u om na te denken: "Hoe gaat u een stukje hemel op aarde brengen?".

Jannieke den Otter

Nationaal Fonds Kinderhulp

Vorige maand was de collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Helaas konden we geen huis aan huis collecte houden maar alleen een digitale collecte. Via de digitale collectebus en de bussen bij de Hubo-Oostenbrug en bij de Jumbo hebben we toch nog € 165,00 opgehaald. Ook mede door een aantal lezers van de pastorale brief! Er kunnen weer kinderen geholpen worden aan een fiets, laptop, zwemles, contributie voor sport of een dagje uit. Heel hartelijk dank voor alle giften klein en groot!

Bij het binnen halen van een spandoek kwam er een kindje aan fietsen die nog wat wilde geven. Even later kwam ze terug met 1 euro! Geweldig!

Nogmaals hartelijk dank en hopelijk volgend jaar weer een huis aan huiscollecte! Mogen ik en al de kinderen die in armoede opgroeien weer op uw hulp rekenen?

Thea Smits.

Van de Diaconie

Pinksteren: Johannes 14

“15. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17. de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.”

Hoe kan dit allemaal? Jezus laat ons zijn erfenis na door de Heilige Geest. Hij heeft de Heilige Geest gestuurd die in je hart zal wonen. De Heilige Geest leeft nu in ons om ons nieuwe kracht te geven en nieuwe liefde, opdat wij, de kerk, de missie van Jezus in de wereld kunnen voortzetten. Jezus had heel goed over alles nagedacht en had een geweldig plan voor zijn opvolging.

Gebed: Heer, dank U dat U mij de Heilige Geest hebt gegeven die altijd bij me zal zijn. Dank U dat U mij uw vrede geeft en belooft dat U mijn gebeden zult verhoren.

Wij, als diaconie, hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De internet-collecte voor de diaconie heeft afgelopen week € 205.- opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen per project een verantwoording maken. We doen dit later, omdat er nog steeds giften binnenkomen voor verschillende data 's. We houden u op de hoogte.

De collecte voor zondag 31 mei 2020 is bestemd voor: Kerk in Actie Pinksterzending.

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op en bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Graag u bijdrage voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser , wensen u veel sterkte toe.

Albert Visser mail: diaconie@hervormdmaurik.nl , telefoon/app 0612325321

In het kort:

woensdagochtend	09:30-11:30 uur	Welkom in de kerk (met ds. Simon de Kam)
bankrek. Diaconie	NL14RABO0341101273	tnv Diaconie Hervormd Maurik
bankrek. CvK	NL73RABO0341102636	tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken

Heer zie ons hier in wachttijd,
vierend in onze kamers,
hoor hoe we zingen
en bidden bij een scherm,
de één beluistert 's morgens,
de ander in de middag,
ook in de nacht en avond
bezielt u onze stem.

Wat zijn we sterk verbonden,
juist in Coronatijd,
gezegend heengezonden
als licht in donkerheid.
Ziet u ons licht wel schijnen,
stralen we door de week?
Dan viert u ook in deze tijd
in ons het Pinksterfeest.

Coby Poelman-Duisterwinkel

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl

www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam, dominee@hervormdmaurik.nl, 06-21565051

ds. Wya de Kam-Diepeveen, ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl,
0344-750838