



Pastorale Brief

Hervormde gemeente te Maurik

17 mei 2020

Liturgie van de internetkerkdienst (te volgen via www.kerkdienstgemist.nl)

Voorganger	ds. Simon de Kam	Ambtsdrager	Winneke Ekkel
Lector	Marja Visser	Koster	Ans Funcke
Geluid	Dick Smits	Liturgische schikking	Marja Visser

- Aanstaaende donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er een Oecumenische Dienst, waarin ds. Simon de Kam en pastor Bert de Weerd voorgaan. Het thema is "Een wolk nam Hem weg" (Handelingen 1 : 1 - 12).
- De zondag na Hemelvaart wordt 'Wezenzondag' genoemd. Ds. Wya de Kam-Diepeveen leidt deze dienst vanuit het thema 'Ik laat jullie vrede na', Johannes 14 : 23 - 29.
- De Pastorale Brief zal de komende week verschijnen op woensdag 20 mei, zodat we beide diensten er in kunnen vermelden. Wensliederen voor deze diensten dienen *uiterlijk maandag 18 mei*, binnen te zijn.

Vooraf: Liefde was het, onuitputt'lijk (Remco Hakkert, Opw. 400)

Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw Naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.

Vanaf ongeveer 9:55 uur: Let's talk about love (Celine Dion) met toelichting

1. Overal waar ik naartoe ga
Op al de plaatsen waar ik geweest ben
Elke glimlach is een nieuwe horizon
Van een land dat ik nooit gezien heb
Er zijn mensen overal op aarde
Verschillende gezichten, verschillende namen
Maar er is één ware emotie
Die me herinnert dat we hetzelfde zijn
Laten we over liefde praten...

2. Van de lach van een kind
Tot de tranen van een volwassen man
Er is een draad die door ons heen gaat
En ons helpt te begrijpen
Zo fijn als een briesje
Dat een vlammetje doet flikkeren
Van de allereerste melodie
Tot het allerlaatste refrein

3. Laten we over liefde praten
Laten we over ons praten
Laten we over het leven praten
Laten we over vertrouwen praten
Laten we over liefde praten

4. Het is de koning van iedereen die leeft
En de koningin van alle goede harten
Het is de aas die je achter de hand mag houden
Tot de naam allesbehalve verloren is
Zo diep als welke zee dan ook



Met de woede van wat voor storm dan ook
Maar zo zacht als een vallend blad
Op welke herfstochtend dan ook

5. Laten we over liefde praten - het is alles wat we nodig hebben
Laten we over ons praten - het is de lucht die we inademen
Laten we over het leven praten - ik wil je kennen
Laten we over vertrouwen praten - en ik wil het je laten zien, Laten we over liefde praten

Welkom en mededelingen

Intochtslied Lied 405 : 1, 3 en 4 (Heilig, heilig, heilig, Heer God Almachtig)

Bemoediging en Groet, gevolgd door de toelichting bij de liturgische schikking (zie voorblad)

Kyriegebed met Glorialied Omdat Hij leeft (Opw. 47)

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.

Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst. En 't leven is het leven waard, omdat Hij leeft!

Kindermoment en Kinderlied Ben je groot of ben je klein (Opwekking voor kinderen 18)

Ben je groot of ben je klein, of ergens tussenin: God houdt van jou!	Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt. Hij kent je als je droevig bent;
Ben je dik of ben je dun, of ben je blank of bruin; God houdt van jou!	Hij kent je als je straalt! Het geeft niet of je knap bent; het geeft niet wat je doet: God houdt van jou! Hij is vol liefde. God houdt van jou!

Gebed om het Licht van de Heilige Geest

Schriftlezingen Johannes 13 : 31 - 35 en 1 Korinthe 13

Lied 103c : 1, 2 en 5 (Looft de Koning heel mijn wezen ... eigent u Zijn liefde toe)

Schriftuitleg en Lied 838 : 1 en 4 (O Grote God, die liefde zijt)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (Opwekking 334)

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen Waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.	2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij. <i>Refrein</i>
<i>Refrein:</i> Kom, Jezus kom, Vul dit land met uw heerlijkheid. Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil Heel de aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord: Dat het licht overwint.	3. Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij. <i>Refrein</i>

Zegen

Lied na de zegen Love shine a light (Katrina and the Waves)

1. Liefde laat een lichtje schijnen tot in ieder hoekje van m'n hart Laat het liefdeslicht steun geven laat het liefdeslicht steun geven en de magie oplichten tot in het kleinste deel, Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart	2. Liefde laat een licht schijnen tot in ieder hoekje van m'n droom laat het liefdeslicht steun geven laat het liefdeslicht steun geven als de machtige rivier die vanuit de beek stroomt Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van onze dromen
3. En we laten allemaal gezamenlijk een lichtje schijnen schijnen allemaal een lichtje om onze weg te verlichten Broeders en zusters tot in elke kleinste uithoek laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in ieder hoekje van ons hart	4. Liefde laat een lichtje schijnen tot in iedere hoek van de wereld, laat het liefdeslicht steun geven laat het liefdeslicht steun geven en de magie oplichten voor iedere jongen en ieder meisje Laat onze liefde een lichtje doen schijnen tot in iedere hoek van de wereld (3. en 4. herhalen)

Pastoraal

De operatie van mevrouw J. van Ledden-Bor, Sterappelhof 2, is helaas tóch weer uitgesteld. Heel moeilijk en teleurstellend voor haar.

We leven mee met de familie Van Arkel, Homoetsestraat 3, nu Janny, de dochter van Janny van Arkel en de moeder van Janine Hofsommer, getroffen is door alvleesklierkanker.

Mevrouw G. Septer-van Ingen, Saffatinstraat 30, is voor onderzoek en behandeling opgenomen geweest in het ziekenhuis.

De oorzaak van de voortdurende buikpijn van Tristan, het jongste zoontje van Dennis en Renske van Vliet, De Kuiperij 10 in Tiel, is nog niet goed te vinden, wat erg moeilijk is voor hem en zijn ouders.

We wensen allen, maar ook ieder die op zijn of haar eigen manier worstelt met de pijn en het verdriet van het leven, Gods troost, moed en nabijheid toe.

Kaarten

Deze week gaan er vijf kaarten naar de bovengenoemde mensen.

Huwelijksjubilea

Volgende week zaterdag 23 mei zijn twee bruidsparen 45 jaar getrouwd.

Dhr. W. Honders en mw. F. Honders-van Luttervelt, Mantethof 13

en dhr. H.W. van Ochten en mw. T.A. van Ochten de Jong, Reigerstraat 10.

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in jullie leven. Voor de toekomst bidden wij jullie Gods zegen toe.

Jarigen 80+

17-5-1933 Dhr. G.C. ter Haar Prinses Wilhelminastraat 7

21-5-1939 Dhr. W.J.O. van Lith Pippelinghof 11

24-5-1934 Mevr. H.D. van Eldik - Willemse Buitenweg 10

24-5-1934 Mevr. M. de Boef - van Riemsdijk Saffatinstraat 5

Dank

Op het verzoek om kaarten te sturen aan twee gehandicapte jongens uit onze gemeente, Ahmed Hassan en Johan van der Kooi, heeft u tot hun en onze verrassing ruimhartig gereageerd. Het is voor hen heel lastig om zo lang 'opgesloten' te zitten zonder hun familie, zeker nu het zo lang duurt. Een kaartje breekt het isolement dan wat en maakt hen erg blij. Daarom héél veel dank namens Ahmed (Hassan, Sluis 6, Cuneraweg 12, 3911 RN Rhenen) en Johan (van der Kooi, Bartiméus, Plein 3, Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn).

Labina en Ton van Doorn en Simon en Wya de Kam.

Van de Diaconie

De internet-collecte voor de diaconie heeft afgelopen week € 76,- opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen per project een verantwoording maken. We doen dit later, omdat er nog steeds giften binnenkomen voor verschillende data. We houden u op de hoogte.

De collecte voor zondag 17 mei 2020 is bestemd voor PKN Vakantiebureau.

Het Vakantiebureau van de PKN (voorheen het Rooseveltthuis) heeft een nieuw een nieuw hotel HydePark in Doorn. Onze diaconie biedt jaarlijks een financiële bijdrage aan iemand in onze gemeente die van het Vakantiebureau gebruik wil maken.

Voor Hemelvaartsdag staat er een collecte gepland voor het noodfonds migrantenkerken. Meer info op www.steunkerken.nu.

Namens de Diaconie, Albert Visser mail: diaconie@hervormdmaurik.nl , telefoon/app 0612325321

Vanuit het moderamen

“God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels te allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.”

Zo opende Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, een artikel over het weer kunnen gaan opstarten van kerkdiensten, maar wel binnen het kader van “kerk-zijn in een 1,5 meter samenleving”. En dit is precies het gevoel wat bij ons leeft in het moderamen. Wij zijn blij dat de deur van onze kerk weer open mag, maar tegelijkertijd voelen wij een enorme verantwoordelijkheid in het naleven van de richtlijnen en het voorkomen van besmettingen en risico's rondom onze vieringen.

Wij hebben nu eenmaal een gemeente met een hogere gemiddelde leeftijd, die behoren tot risicogroep van de samenleving, wanneer het om corona gaat. En daar moeten we rekening mee houden.

Een online kerkdienst bijwonen in juni?

De PKN adviseert bijvoorbeeld om in juni al te gaan “oefenen” met maximaal 30 personen. Wij denken dat dit nog niet verstandig is. Tegelijkertijd zouden wij het best mogelijk willen maken voor mensen om eens een online dienst bij te wonen. We zijn er dus nog niet helemaal uit. Toch willen wij wel de vraag bij u neerleggen of er mensen zijn die graag eens een online dienst bij zouden willen wonen in de kerk. Als dat zo is, kunt u zich opgeven bij mij, via voorzitter@hervormdmaurik.nl. We willen dan als moderamen kijken of en hoe dit mogelijk is. Het is dus nog niet gezegd dat we het kunnen doen...

Kerkdiensten vanaf 1 juli 2020?

Wat wij wel willen gaan doen, is ons voorbereiden op het houden van kerkdiensten na 1 juli 2020. Dit is nog afhankelijk van definitieve goedkeuring vanuit Den Haag, maar het ziet er naar uit dat we vanaf die datum weer in onze kerk diensten kunnen houden. Dit zal dan zijn met maximaal 100 personen. Normaal gesproken blijven wij daar op zondagmorgen onder.

Maar ook daarbij zullen richtlijnen opgesteld worden met betrekking tot een stoelenplan (1,5 meter afstand), hoe komen we binnen en houden we afstand, het hanteren van een digitale liturgie, het handhaven van digitaal collecteren, etcetera. Wij zullen daar de komende tijd aan gaan werken, samen met de kostersgroep, en zullen u tijdig informeren over de richtlijnen die wij gaan hanteren.

Hulp bij de kerkdiensten

Wel zien we nu al dat er een paar dingen anders zullen worden, en waar we wat extra hulp bij nodig hebben. Zo willen wij het gebruik van (gedeelde) liedboeken voorkomen. Uw eigen liedboek mag u meenemen, maar verder willen wij de beamer elke dienst gaan gebruiken om de liturgie op te vertonen. Dat vraagt wel wat hulp! Wie zou er willen helpen bij het maken van de digitale liturgie en het bedienen van de beamer? Geef u dit alstublieft door via voorzitter@hervormdmaurik.nl.

Startzondag 2020

Wij denken dat het verstand is om de startzondag, die gepland stond op 6 september 2020, te verplaatsen naar 4 oktober 2020. Daarmee hebben we wat meer voorbereidingstijd na de vakantie, waarin we ook kunnen bezien hoe de richtlijnen op dat moment zijn voor de activiteiten die we graag zouden organiseren met en voor elkaar.

Vergaderingen

Vergaderen doe wij voorlopig nog digitaal. Via internet. Bijgaand een foto van onze vergadering op maandag 11 mei jl. Dan kunt u eens zien hoe we dit als moderamen doen. We zijn blij dat het zo kan, maar missen het fysiek contact natuurlijk. Maar dat geldt voor ons allemaal...



Op maandag 18 mei komt de kerkenraad weer bij elkaar, ook online. We hebben die avond niet een echte agenda om te bespreken. We willen vooral het onderling contact behouden en in algemene zin wat van gedachten wisselen over hoe de dingen nu gaan en hoe we de toekomst zien. Op 29 juni is er een “echte” vergadering van de kerkenraad, wel nog steeds digitaal. Mocht u punten hebben die u voor zou willen leggen aan het moderamen of de kerkenraad, meld deze dan gerust bij mij aan. Dat mag ook gaan over wat u waardeert in onze aanpak gedurende deze periode, of wat er nog beter of anders zou kunnen.

Tot slot wensen wij u alle goeds toe. Blijf gezond en houd moed!
Namens het moderamen, Bert Blaauwendraad

In het kort:

woensdagochtend	09:30-11:30 uur	Welkom in de kerk (met ds. Simon de Kam)
bankrek. Diaconie	NL14RABO0341101273	tnv Diaconie Hervormd Maurik
bankrek. CvK	NL73RABO0341102636	tnv Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik

Om over na te denken



pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam, dominee@hervormdmaurik.nl, 06-21565051
ds. Wya de Kam-Diepeveen, ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl,
0344-750838