



# Pastorale Brief

## Hervormde gemeente te Maurik

10 mei 2020

Zo lang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden willen we iedere week een Pastorale Brief uitbrengen. Deze brief vervangt het maandelijkse Contactblad.

### **Kaarten**

Vanuit onze gemeente sturen we een kaart naar mevrouw mw. G. van Hattem - van Ommeren. Zij is helaas gevallen en heeft een nieuwe heup gekregen. Een tweede kaart gaat ter bemoediging naar de heer en mevrouw De Wit-van Ingen, Prinses Marijkelaan 3. Vandaag gaat een derde kaart naar oud-pastoriebewoners Van den Anker, Jonathanhof 42.

### **Huwelijksjubileum**

Op woensdag 13 mei zijn dhr. C Winkelman en mw. G. Winkelman-Hol 55 jaar getrouwd. Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in uw leven. Voor de toekomst bidden wij u Gods zegen toe.

### **Gelegenheid voor gesprek met de dominee in de kerk tijdens de markt op woensdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur.**

Deze wens is drie jaar geleden al geuit door één van onze gemeenteleden tijdens een groothuisbezoek, nu in deze coronatijd is het goed om dit uit te gaan voeren. Daarbij zijn de volgende punten van belang:

1. De anderhalve meter-regel: we zitten voorin de kerk waar we voldoende ruimte hebben, bij de liturgietafel, waar de Paaskaars brandt. Na het gesprek verlaat men de kerk via de achteruitgang, het kleine deurtje.
2. We mogen niet met meer dan drie personen bij elkaar zijn: wanneer er gasten binnen zijn, blijft wel de kerkdeur open staan, maar is het gordijn gesloten. Dit staat ook op het bord buiten de kerk. Het is goed om te weten dat, wanneer een gesprek langer gaat duren dan ongeveer 10 minuten, we een vervolgspraak maken voor een ander moment in de kerk.
3. Dus wanneer het gordijn open is, ook wanneer u alleen maar even in de kerk wilt kijken of wilt groeten, bent u van harte welkom!

### **Corona-maatregelen**

U hebt allemaal ongetwijfeld de laatste persconferentie gezien van het kabinet waarin nieuwe versoepelingen zijn aangekondigd rondom het corona-virus. Het lijkt erop dat wij vanaf 1 juli aanstaande weer bijeenkomsten met maximaal 100 personen kunnen organiseren, waaronder kerkdiensten. Dat is natuurlijk geweldig nieuws! De komende weken zullen wij in het moderamen bespreken hoe wij dit vorm kunnen gaan geven. We moeten namelijk wel blijven denken aan voldoende afstand, onze kwetsbare gemeenteleden, de algemene richtlijnen, et cetera. We gaan er vanuit dat ook vanuit de landelijke kerk (PKN) adviezen zullen volgen die we hierin meenemen. De komende weken hopen we u dus meer te kunnen laten weten over de hervatting van onze erediensten in onze kerk. Tot die tijd blijven we natuurlijk via internet onze diensten houden. We zijn dankbaar dat dit kan! Namens het moderamen, Bert Blaauwendraad

### **Ingezonden**

Van ons gemeentelid Marien den Otter ontving ik (ds. Simon de Kam) het volgende:

“Beste dominee, Laatst zat ik wat te lezen uit het dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk, het verband waar Maurik voorheen bij hoorde. Daar viel mijn oog op het volgende gebed, dat vond ik erg bemoedigend en wellicht is het een idee voor de aankomende pastorale brief.

### **IN TIJD VAN EPIDEMIE**

Heilige en machtige Here, wij brengen voor uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten

uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Here, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen, dat wij gezondigd hebben. En toch zijn wij nog zo hardnekkig. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Maar Here, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van uw volk. Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep voor hen, die lijden en sterven. Gedenk temidden van de beproevingen uw genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens. Zegen genadig de middelen, die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen, die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen, die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen, die uitgeput zijn; geef uw hemelse vertroosting aan allen, die niet meer genezen zullen. O Here, doet het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost uit het verderf - door Jezus Christus onze Heer. Amen."

### **Van de Diaconie**

Lieve mensen. Er is zoveel chaos in de wereld en zoveel ellende in deze Coronatijd. Mensen vragen vaak: "Waarom doet God er niets aan?" Het antwoord op deze vraag is, dat Hij dat wel heeft gedaan. Hij is Zelf in de persoon van zijn zoon Jezus gekomen om voor ons te sterven aan het kruis en weer op te staan. Jezus weet wat lijden is. Hij heeft voor ons geleden en lijdt met ons mee. We moeten blijven bidden en de weg blijven bereiden voor het koninkrijk van God.

Gebod: Trouwe Vader in de hemel, help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. Help ons om de berg van afzondering, waar we nu op verkeren, tot een berg te maken waarop we Uw aanwezigheid mogen ervaren. Dat we mogen beseffen dat U heel dicht bij ons bent. Dat Uw aanwezigheid ons doet oplichten. Amen.

Wij als diaconie hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De internet-collecte voor de diaconie heeft afgelopen week € 96,00 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen per project een verantwoording maken. We doen dit later, omdat er nog steeds giften binnenkomen voor verschillende data. We houden u op de hoogte.

### De collecte voor zondag 10 mei 2020 is bestemd voor ons Hervormd Jeugdwerk Maurik.

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze kerkelijke gemeente. Wij als gemeente willen hen graag ondersteunen om een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld met inspiratiebron de Bijbel. De jeugdouderling en jeugddiaken coördineren dit. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

U kunt uw (collecte)gift overmaken naar IBAN: NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is. Elke week hebben we een vast doel. U kunt ook aangeven dat het geld bestemd is voor een andere datum, voor ons noodfonds of voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk PDW.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser, wensen u veel sterkte toe.

Albert Visser mail: [diaconie@hervormdmaurik.nl](mailto:diaconie@hervormdmaurik.nl), telefoon/app 0612325321

### **Om over na te denken:**

*Verspreid het Woord, niet het virus!*

*(de laatste opmerking van minister De Jonge op de persconferentie van afgelopen woensdag)*

[pastoralebrief@hervormdmaurik.nl](mailto:pastoralebrief@hervormdmaurik.nl)

[www.hervormdmaurik.nl](http://www.hervormdmaurik.nl)

ds. Simon de Kam, [dominee@hervormdmaurik.nl](mailto:dominee@hervormdmaurik.nl), 06-21565051

ds. Wya de Kam-Diepeveen, [ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl](mailto:ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl), 0344-750838