



Pastorale Brief

Hervormde gemeente te Maurik

3 mei 2020

Zo lang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden willen we iedere week een Pastorale Brief uitbrengen. Deze brief vervangt het maandelijks Contactblad.

Pastoraal

Het is heel fijn dat de uitbraak van het coronavirus door alle maatregelen een beetje beheersbaarder is geworden, maar het blijft gewoonweg gevaarlijk, vooral voor kwetsbare mensen. We moeten met z'n allen dan ook ons best doen om ons aan de beperkende maatregelen te blijven houden. Dat valt écht niet mee en hoe langer het duurt, hoe zwaarder het voor velen gaat wegen. Juist nu is het "omzien naar onze naaste" van belang. We zijn dankbaar dat ons pastorale team in deze tijd extra moeite doet om contact met ouderen en kwetsbare mensen te onderhouden. Maar voor ons allen geldt: zie naar elkaar om, wees Gods hart en handen in deze wereld!

Kaarten

Vanuit onze gemeente brengen we een kaart naar de heer en mevrouw Van Wijk-van Luterveld. Een tweede kaart brengen we naar de heer en mevrouw Van Rooijen-van Brenk.

Verjaardagen 80+ deze week:

Op 5 mei aanstaande hoopt Mevr. N.P. van den Berg - de Jong haar 84^e verjaardag te vieren. Gefeliciteerd!

Kopij Pastorale Brief

Wanneer u iets in de Pastorale Brief geplaatst wilt hebben, verzoeken we u om uiterlijk op woensdag de kopij aan te leveren op ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl of pastoralebrief@hervormdmaurik.nl

Klokluiden

Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben landelijk op woensdagavond een kwartier lang de kerkklokken geluid als oproep tot gebed van hoop en troost. We zijn dankbaar dat er heel voorzichtig positieve ontwikkelingen zijn te zien, maar het virus blijft wereldwijd gevaarlijk. Ons gebed om troost voor ieder die getroffen wordt door het virus en de gevolgen ervan blijft van belang en zeker helpt ons bidden ons om de hoop vast te houden. Landelijk is besloten om het klokluiden op woensdagavond te beëindigen.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat ons land bevrijd is, daarom luiden de klokken nog wel bij de Dodenherdenking op 4 mei, van 19.45 - 19.55 uur, en op Bevrijdingsdag 5 mei van 12.00 - 12.15 uur.

Stichting Restauratie Sint Maartenskerk.

Gezien de uitspraak van de regering dat tot 1 september 2020 een verbod geldt voor evenementen met vergunningsplicht, kunnen we helaas op 26 en 27 juni geen Zomermarktbaazar houden. Ook de verloting gaat om die redenen niet door.

Inmiddels hebben we zoveel spullen voor de rommelmarkt, dat het beter is de schuur bij mw. Willemse te sluiten vanaf zaterdag 9 mei aanstaande. Er kunnen dus geen spullen meer gebracht worden! Boeken mogen nog wel gebracht worden bij de familie Onink in het Essenbos. Wel graag eerst bellen: 691393.

We vinden het natuurlijk heel erg jammer, maar hebben wel begrip voor de maatregelen die getroffen worden. We hopen bovenal dat iedereen gezond blijft en dat we in 2021 weer een gezellige Zomermarktbaazar kunnen organiseren. We houden u dan weer op de hoogte via het Contactblad.

Namens het bestuur, Gerda Gotink.

Van de Diaconie

Lieve mensen. "Het is niet goed dat de mens alleen is". Eenzaamheid. In onze jachtige maatschappij was dat al langer een probleem. Een verborgen probleem vaak, maar nu we veroordeeld zijn tot afstand houden, dringt het zich in alle hevigheid aan ons op. Geen bezoek meer van de kleinkinderen. Geen kerk. Geen koffiemoment met collega's. Wat doen we, en wie zijn we eigenlijk, als losse contacten wegvallen en intieme relaties ontbreken, of alleen nog digitaal vormkrijgen?

Gebed: God, U bent goed voor mensen die eenzaam zijn. U bent de Vader van wezen en een beschermer van weduwen. U geeft eenzamen een thuis. Dat wij het voorbeeld dat Jezus Uw zoon heeft gegeven mogen volgen, ook al vraagt dat in de anderhalve-meter-samenleving net wat meer creativiteit. Amen

Wij als diaconie hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De internet-collecte voor de diaconie heeft afgelopen week € 275,50 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Totaal is er de afgelopen 6 weken € 861,50 gestort op onze bankrekening. Wij zullen per project een verantwoording maken. We doen dit later, omdat er nog steeds giften binnenkomen voor verschillende data. We houden u op de hoogte.

De collecte voor zondag 3 mei 2020 is bestemd voor ons Bloemenfonds.

Elke zondag worden de bloemen uit de kerk gebracht naar de mensen die een beetje extra aandacht verdienen vanuit onze gemeente. Dat wordt zeer gewaardeerd. Nu in deze Coronatijd is dit veelal een kaart of een kaarsje. Het geld uit het bloemenfonds wordt ook besteed aan het liturgisch bloemschikken, een visuele boodschap van onze Heer. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. U kunt uw (collecte)gift overmaken naar IBAN: NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is. Elke week hebben we een vast doel. U kunt ook aangeven dat het geld bestemd is voor een andere datum, voor ons noodfonds of voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk PDW.

Uw Diakenen, Labina van Doorn, Francien Honders, Bianca van Beurden en Albert Visser, wensen u veel sterkte toe. Namens allen, Albert Visser Email: diaconie@hervormdmaurik.nl, telefoon/app 0612325321

Van de Kerkrentmeesters

Inmiddels enkele weken verder willen ook wij weer van ons laten horen. Als college is het vreemd elkaar niet te zien. Even snel wat afstemmen met elkaar na kerktijd, of zomaar bij elkaar langs gaan is er niet bij.

Vorige week hebben wij voor het eerst als college online vergaderd. De eerste keer in deze tijd van het Coronavirus. Het was even wennen, maar uiteindelijk gaf het ons voldoening om zo het vergaderen weer op te pakken.

De meeste financiële acties zijn reeds in gang gezet, zoals inning abonnementsgeld voor De Kerk Roept en de nota Solidariteitskas. De Actie Kerkbalans heeft aan toezeggingen € 46.744,- opgebracht. Een prachtig resultaat waarvoor we heel dankbaar zijn. De uiteindelijke betalingen lopen wat achter ten opzichte van vorig jaar. Begrijpelijk in deze tijd van Corona. Menigeen heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Toch vragen wij u om uw toezegging in betaling om te zetten. Mocht u onder deze omstandigheden momenteel niet in de gelegenheid zijn om aan uw toezegging te voldoen, laat het ons weten. Wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen.

Voor de Kerkrentmeesters blijft van belang dat er geld binnen blijft komen. Onze kosten lopen gewoon door. Er zijn gemeenteleden die inmiddels "collecte"-geld overgemaakt hebben. Hiervoor hartelijk dank. Mocht u ook overwegen geld over te maken voor pastoraat en/of de exploitatie van het kerkgebouw? Dit kan naar bankrekeningnummer is NL73 RABO 0341 1026 36 t.n.v. Kerkrentmeester Hervormde gemeente Maurik.

Jaarrekeningen 2019

De kerkenraad heeft op 21 april jl. tijdens een online vergadering goedkeuring gegeven voor de publicatie van de jaarrekeningen 2019 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Omdat de ruimte in deze Pastorale Brief beperkt is, hebben we afgesproken dat u de jaarrekeningen, wanneer u deze wilt beoordelen, samen met een toelichting kunt opvragen bij beide Colleges. U kunt dan (bij voorkeur) een digitale versie ontvangen, of indien gewenst een uitgeprinte versie. U kunt hiervoor een mail sturen aan diakonie@hervormdmaurik.nl en/of cvk@hervormdmaurik.nl.

U kunt reageren tot één week na het verschijnen van deze brief, waarna de jaarrekeningen 2019 definitief kunnen worden vastgesteld door de kerkenraad en ingeleverd kunnen worden bij het Regionaal College Behandeling Beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland.

Om over na te denken

*Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.*

Leo Vroman: "Vrede"

pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam, dominee@hervormdmaurik.nl, 06-21565051
ds. Wya de Kam-Diepeveen,
ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl, 0344-750838



Voor de kinderen

Jullie hebben nu even een paar dagen "vrij" van school, maar helaas geen echte vakantie weg. Maar vanaf 11 mei mogen jullie weer naar school! Dat is een mooi vooruitzicht...

Wanneer je nu even niets te doen hebt, kun je misschien deze mooie kleurplaat maken.

Tot slot

U begrijpt, dat het onze voorkeur heeft om de Pastorale Brief per email rond te zenden. Mocht u nog namen hebben van mensen die ook graag deze Pastorale Brief zouden ontvangen, dan kunt u hun e-mailadres doorgeven via pastoralebrief@hervormdmaurik.nl.

Anderzijds: mocht het zo zijn dat u deze Pastorale Brief ontvangt en er eigenlijk geen prijs op stelt, dan kunt u dat ook aan ons doorgeven.