



# Pastorale Brief

## Hervormde gemeente te Maurik

**12 april 2020 Pasen ~ de HEER is waarlijk opgestaan!**

Zo lang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden willen we iedere week een Pastorale Brief uitbrengen. Deze brief vervangt het maandelijke Contactblad.

### **Pastoraal**

Vanuit onze gemeente sturen we een kaart ter bemoediging naar de heer en mevrouw Van Meeteren. Een tweede kaart gaat met beterschapswensen naar mevrouw Gaasbeek-Broos.

### **“De man met de hamer”**

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik begin gek genoeg een beetje te wennen aan de corona maatregelen...

Ik mis het wel om elkaar gewoon te kunnen zien en “live” te spreken. Met het mooie weer van deze dagen zou ik graag een flinke wandeling of fietstocht willen maken, maar we blijven netjes in de achtertuin. Maar heel vreemd voelt dat niet meer. Het begint vanzelfsprekend te worden om 's morgens na het ontbijt naar mijn werkkamer te “wandelen” om daar achter mijn computer in te loggen en via video-bellen mijn project-leden te zien.

En in de avonden overleggen wij inmiddels ook zo met het Moderamen. En binnenkort hopen wij zelfs de hele kerkenraad online te zien. Gelukkig kan dat met de huidige techniek en kunnen wij dus toch belangrijke zaken blijven overleggen met elkaar.

Ook de kerkdiensten kunnen wij gelukkig via internet blijven volgen. Afgelopen zondag mocht ik zelf een bijdrage leveren en dat was toch best bijzonder. Het is spannend om te weten dat er mensen luisteren die je niet kunnen zien. Bang om een fout te maken én je ziet geen directe reacties. Wel achteraf gelukkig, via facebook of email. Het blijkt gewaardeerd te worden dat we zo de erediensten kunnen blijven verzorgen.

En zo leven we toe naar Pasen. Maar dan wel thuis. Met recht een stille week... Voor velen is Pasen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Daar is volbracht waartoe Jezus op aarde is gekomen. Van waaruit ons Christendom is ontstaan. En dat vieren we dit jaar niet met elkaar in de kerk, maar in ons eigen huis. Maar de wetenschap dat we met elkaar verbonden kunnen zijn tijdens onze online kerkdienst, doet goed.

Wel hebben we besloten om dit jaar niet de nieuwe Paarskaars te ontbranden en binnen te brengen in de Paasdienst, omdat we dat graag doen wanneer iedereen daar bij kan zijn. Het licht van onze Heer brandt sowieso nog elke zondagmorgen, maar het is mooi om uit te zien naar het moment waarop we allemaal weer in de kerk aanwezig kunnen zijn en dán ook de nieuwe Paarskaars binnen kunnen brengen.

Gods liefde verbindt! In het samen luisteren naar dezelfde kerkdienst, in het delen van elkaars ervaringen, in het samen branden van een kaars voor de slachtoffers van deze pandemie, in het omzien naar elkaar.

Zo wens ik u een Paasfeest toe, waarin u Zijn Liefde mag gedenken; tastbaar geworden aan het kruis. Zijn Liefde voelen wanneer we aan elkaar denken deze dagen. Zijn Liefde weer samen vieren, wanneer wij na deze bijzondere periode, elkaar weer mogen ontmoeten in onze Sint Maartenskerk.

Een verbonden groet,

Bert Blaauwendraad  
(voorzitter@hervormdmaurik.nl)

## Van de Diaconie

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Want juist in tijden van crisis blijkt hoezeer we elkaar nodig hebben. Wij, als diakenen, blijven ons ook in deze tijden inzetten voor de allerarmsten ver weg en dicht bij in Maurik. Maar afgelopen tijd hebben we gemerkt dat u allemaal diakenen bent. Hulp verlenen aan hen die dat nodig hebben, wordt nu wel erg werkelijkheid. Een hand opsteken naar elkaar, een telefoontje, boodschappen doen voor een ander, een glimlach en een bemoediging doen ons van beide zijden goed. Hoe vervelend de coronacrisis ook is, het brengt mensen samen. Waar onze samenleving tot voor kort gepolariseerd was, met veel nadruk op 'ik' en veel minder aandacht voor 'wij', kijken we nu meer naar elkaar om. En dat is juist nu extra hard nodig!

Wie had vorige maand ooit gedacht dat de wereld er in zo'n korte tijd zo anders uit zou zien? Door allerlei activiteiten is een streep gehaald; veel dingen staan opeens in een ander daglicht. Als mens zijn wij verandert, we beseffen hierdoor de kwetsbaarheid van ons leven hier op aarde. Laten we vooral richten op het leven hierna. God verandert niet.

“Trouwe Vader in de Hemel, U hebt ons aan elkaar gegeven om elkaar te troosten en te bemoedigen, om te steunen en te dragen, om met elkaar te delen van onze rijkdom. Geef dat wij dit in deze onzekere tijden van Corona niet vergeten. Dat wij ontdekken mogen hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen, zeker in deze paasdagen.

Tegelijkertijd bidden wij, help ons om elkaar vast te houden om elkaar te helpen en er te zijn voor elkaar. Dat wij weten, dat U bij ons bent, ons draagt, in goede tijden en in tijden van tegenspoed. Amen.”

Wij als diaconie hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Dit noemen wij noodhulp. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

De afgelopen 2 weken is er voor de diverse projecten van de Diaconie totaal E 273,50 binnen gekomen op onze bankrekening. Hartelijk dank hiervoor. Wij zullen per project een verantwoording maken. We doen dit later omdat er nog steeds giften binnenkomen. We houden u op de hoogte.

De collecte voor zondag 12 april 2020 is bestemd voor het Plaatselijk Diaconaal Werk.

De diaconie ondersteunt door middel van deze collecte de mensen in onze gemeente die weleens een beetje meer aandacht verdienen en ook voor noodhulp aan de allerarmsten.

U kunt u (collecte)gift overmaken naar IBAN: NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is. Elke week hebben we een vast doel. U kunt ook aangeven dat het geld bestemd is voor een andere datum, voor ons noodfonds of voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk PDW.

Namens de Diaconie veel sterkte toegewenst:

Albert Visser, diaconie@hervormdmaurik.nl, telefoon/app 0612325321.

## Om over na te denken

*Paaslied in coronatijd,*

*te zingen op de melodie van "Beveel gerust uw wegen", lied 904*

1. Dit is een vreemde Pasen,  
zo anders dan voorheen:  
we bidden afgezonderd,  
we zingen thuis alleen.  
Met iedereen op afstand,  
ook wie de dienst nu leidt:  
een lege kerk, een beeldscherm,  
wij vieren ver verspreid.

2. Geen zingende gemeente,  
geen hartverrukkend koor,  
hoe dringt dan nu de vreugde  
van Pasen tot ons door?  
Geef elk, aan huis gebonden,  
toch de genade om  
uw opstanding te vieren:  
elk huis een heiligdom.

3. Niet van een kerk vol mensen  
straalt nu de blijdschap af,  
maar van het nieuws van  
vrouwen  
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijfelend  
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen:  
de Heer is opgestaan!

4. In alle zorg en moeite  
bedenken wij toch wel  
wie voor ons heeft geleden,  
wie daalde in de hel,  
wie daar de weg ons baande,  
geen dood die Hem nog bindt;  
nu kan ons niets meer  
scheiden  
van Hem die ons bemint.

5. Wij danken U met Pasen,  
als kerke, hoe ook verspreid  
en toch uw ene lichaam,  
U dienend wijd en zijd.  
Door thuis of bij een ziekbed  
te zorgen voor elkaar  
wordt hier het nieuws van  
Pasen  
ook in ons leven waar.

tekst 'This Easter celebration'  
2020  
geschreven door Carolyn Winfrey  
Gillette  
vertaald door Gert Landman in  
april 2020

#### Voor de kinderen

Jullie hebben nu even een paar dagen "vrij" van school. En toch is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven! Wanneer je dan even niets te doen hebt, kun je misschien deze mooie kleurplaat maken.

Je kunt ook een kleurplaat weggeven aan ouderen in ons dorp. Je mag hem dan (ingekleurd) mailen naar [pastoralebrief@hervormdmaurik.nl](mailto:pastoralebrief@hervormdmaurik.nl). Wij zorgen er dan voor dat hij bezorgd wordt bij de Valentijn.



U begrijpt, dat het onze sterke voorkeur heeft om de Pastorale Brief per email rond te zenden. Mocht u nog namen hebben van mensen die ook graag deze Pastorale Brief zouden ontvangen, dan kunt u hun e-mailadres doorgeven via [pastoralebrief@hervormdmaurik.nl](mailto:pastoralebrief@hervormdmaurik.nl). Anderzijds: mocht het zo zijn dat u deze Pastorale Brief ontvangt en er eigenlijk geen prijs op stelt, dan kunt u dat ook aan ons doorgeven.

[pastoralebrief@hervormdmaurik.nl](mailto:pastoralebrief@hervormdmaurik.nl)

[www.hervormdmaurik.nl](http://www.hervormdmaurik.nl)

ds. Simon de Kam, [dominee@hervormdmaurik.nl](mailto:dominee@hervormdmaurik.nl), 06-21565051

ds. Wya de Kam-Diepeveen, [ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl](mailto:ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl), 0344-750838