



Pastorale Brief

Hervormde gemeente te Maurik

Zondag 5 april 2020, Palmzondag

Zo lang er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden willen we iedere week een Pastorale Brief uitbrengen. Deze brief vervangt het maandelijks Contactblad.

U begrijpt, dat het onze sterke voorkeur heeft om de Pastorale Brief per email rond te zenden. Van veel mensen hebben we inmiddels de e-mailadressen verzameld, maar nog niet van iedereen. Daar hebben we uw hulp bij nodig: geef, wanneer u deze brief in de bus krijgt, alstublieft uw e-mailadres door op pastoralebrief@hervormdmaurik.nl. En misschien weet u nog wel iemand die de Pastorale Brief per mail kan en wil ontvangen, geeft u dat dan ook door alstublieft. Anderzijds: mocht het zo zijn dat u deze Pastorale Brief ontvangt en er eigenlijk geen prijs op stelt, dan kunt u dat ook doorgeven per mail of op één van de onderstaande telefoonnummers.

Kerkpost voor De Valentijn

We leven van harte mee met de bewoners van De Valentijn nu ze geen bezoek mogen ontvangen en niet naar buiten mogen. Vanuit onze Gemeente bezorgen we om de week een brief met een mooi gedicht en een bemoedigende wens bij alle bewoners en ook de mensen in de aanleunwoningen. Dit zijn rond de 100 brieven die opgesteld worden door ds. Wya de Kam en geprint en bezorgd door Hans en Bets van der Wal. Ook de (106) mensen die in De Valentijn werken hebben vanuit onze Gemeente een kaart ontvangen, waarin we ons respect voor hun werk uitspreken en hen daarvoor danken. En tot slot wordt ook de Pastorale Brief iedere week bezorgd bij een groep gemeenteleden in De Valentijn.

Aangezien wij 'van buiten' niet De Valentijn in mogen, hebben we hulp van Natanja Smits die in De Valentijn werkt en telkens de kerkpost mee naar binnen neemt. Ze laat de post eerst 24 uur lang in een bak liggen zodat het daarna virusvrij verspreid kan worden.

Allen hartelijk dank voor de medewerking!

De Stille Week

Helaas wordt komende week echt een 'stille week', omdat er geen vespers en diensten in deze week naar Pasen toe zullen zijn. Mocht u zelf deze week verdieping zoeken in het toeleven naar Pasen, dan vindt u wellicht inspiratie op www.opwegnaarpasen.nl. Of in de Veertigdagenkalender die op zondag 16 februari na de kerkdienst is uitgedeeld.

Bloemschikking Van de Diaconie

God, Geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek.

Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat.

En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens en bereid ben te helpen waar nodig.

Wij als diaconie hebben ons bij de Landelijke, Regionale en Plaatselijk hulpverleningsdiensten aangemeld om noodhulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op via diaconie@hervormdmaurik.nl.

De collecte voor zondag 5 april 2020 is bestemd voor PKN –JOP. "Elk kind en ieder jongere weet zich geliefd door God." Dat is het verlangen van JOP: Jong Protestant.

JOP zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt JOP vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zodat Gemeenten een vindplaats kunnen zijn van geloof, hoop en liefde voor alle generaties. Steunt u deze collecte met uw bijdrage?

U kunt u (collecte)gift overmaken naar IBAN: NL14RABO0341101273 tnv Diaconie Hervormd Maurik. U kunt u gift via dit bankrekeningnummer overmaken. Onder opmerkingen kunt u aangeven voor welk doel het geld bestemd is. Elke week hebben we een vast doel. U kunt ook aangeven dat het geld bestemd is voor een andere datum of voor ons noodfonds of voor ons Plaatselijk Diaconaal Werk PDW.

Namens de Diaconie veel sterkte toegewenst: Albert Visser (telefoon 06 123 25 321)

NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie.

‘De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.’

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden. Voor (groot) ouders: Twee van de boeken zijn voor kinderen! Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

1. De Samenleesbijbel Junior: 14 stappen. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
2. Het Lucas-evangelie uit de Samenleesbijbel. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
3. Psalmen Dichtbij: Een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die Psalmen Dichtbij mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de Samenleesbijbel, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze: Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Contactpersoon: Albert Visser (telefoon 06 123 25 321)

Om over na te denken

aangereikt door Albert Visser

Lied 1003 uit het Liedboek heeft als titel “Stil is de straat...”

Dit raakt heel erg de situatie waarin wij leven.

Gert Landman heeft er een paar coupletten bij geschreven:

*Refrein: Komt er, God, een nieuwe morgen, als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen? God, kom gauw.*

*1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen
verdwenen, even een luide
sirene –
stil is de straat overal.*

*2. Klassen, kantoren zijn
leeg. Thuis moeten werken of
leren, hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.*

*3. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.*

4. Mensen gebonden aan huis. Puzzels of brieven of boeken. Bellen, maar niemand bezoeken. Mensen gebonden aan huis.

5. veel in ons leven valt stil. Doorgaan en 's nachts liggen malen: kan ik nog alles betalen? veel in ons leven valt stil.

6. Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene – stil is de straat overal.

Voor de kinderen

We weten dat jullie het druk genoeg hebben met schoolwerk. En jullie papa's en mama's met het helpen van jullie. Maar als je even wat voor jezelf wilt doen, kun je misschien deze mooie kleurplaat maken.

Je kunt zelfs een extra kleurplaat maken en hem inleveren bij de Valentijn. Je mag hem dan (ingekleurd) mailen naar pastoralebrief@hervormdmaurik.nl. Wij zorgen er dan voor dat hij bezorgd wordt.



pastoralebrief@hervormdmaurik.nl
www.hervormdmaurik.nl

ds. Simon de Kam, dominee@hervormdmaurik.nl, 06-21565051
ds. Wya de Kam-Diepeveen, ouderenpastoraat@hervormdmaurik.nl, 0344-750838